

Intro – Kerk en Staat

In Nehemia 8 komen we Nehemia en Ezra samen tegen. Nehemia is de gouverneur en vertegenwoordigt de overheid. Ezra is de priester en vertegenwoordigt de geestelijkheid. Kerk en Staat werken hier nauw samen. In ons land kennen we de scheiding van Kerk en Staat. Volgens sommigen betekent dit, dat elke godsdienstige uiting uit het openbare leven geweerd moet worden. Een politiemann mag bijvoorbeeld niet zichtbaar een kruisje dragen. Gelukkig zijn er in het openbare leven nog wel enkele godsdienstige vormen aanwezig.

- Bij het afleggen van de eed bijvoorbeeld in de Tweede Kamer wordt God aangeroepen.
- Koning Willem Alexander sluit de troonrede af met de bemoediging “dat velen...met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”
- Scheiding van Kerk en Staat betekent in ons land vooral, dat er vrijheid van godsdienst is. Wat merken we daarvan? Zien we bedreigingen voor de vrijheid van godsdienst in ons land?

Feestmaand

De zevende maand (Tisjri) is voor de Joden een bijzondere feestmaand. In vergelijking met onze kalender is het dan september/oktober. De eerste dag (of de eerste twee dagen) is het dan Rosh Hasjana, het begin van het nieuwe jaar. In Lev.23:24 staat dat er dan een “heilige samenkomst” gehouden moet worden. Dat gebeurt dus ook in Neh.8. Op de tiende dag van de zevende maand is het de Grote Verzoendag (Jom Kipoer). Dat wordt in Neh.8 niet genoemd. Vanaf de vijftiende dag wordt zeven dagen lang het Loofhuttenfeest (Soekot) gevierd. Dat gebeurt ook in Neh.8.

Openluchtdienst

Er vind een soort openlucht kerkdienst plaats. Nadat de muren van Jeruzalem zijn opgebouwd is er nu behoefte aan geestelijke opbouw. Het lijkt er op dat het initiatief uitgaat van het volk. Zij vragen Ezra om te lezen uit de wet van Mozes. Ezra staat op een soort preekstoel met naast hem mannen (Levieten?) die als het ware een soort kerkenraad vormden. De gemeente bestaat uit mannen, vrouwen en degenen die het verstand hebben om te luisteren, kennelijk kinderen die daarvoor de leeftijd hebben. Na of tijdens het lezen van het wet verspreiden Levieten zich onder de mensen om uitleg te geven.

Mogelijk ging de lezing van de wet over Deut.28 waar het gaat over de zegen en de vloek. In elk geval komt de gemeente onder de indruk en huilt bij het horen van deze woorden. Opvallend genoeg worden de mensen door

Nehemia, samen met Ezra en de Levieten aangespoord om niet bedroefd te zijn, maar blij. Ze moeten gaan eten en drinken en feestvieren. “Want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht” (vs.11). Nu moeten ze niet blijven steken in droefheid. Nu moeten ze zich verheugen in God, en bedenken wat ze allemaal aan God te danken hebben. Prediker 3:4 – (Er is) “een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te



huppelen". Nu is het tijd voor feest. Later die maand (Neh.9) komt er een tijd van verootmoediging.

Tijdens het feest moet er ook nog aandacht zijn voor de diaconale roeping van het volk. Er moet van het eten en drinken gedeeld worden met degenen, die niets heeft (vs.11).

- Vergelijk onze kerkdiensten met de samenkomst in Neh.8. Welke elementen herkennen we?
- De uitwerking van het onderwijs van Ezra is rouw en droefheid, maar er moet vreugde zijn. Wat moet bij ons de uitwerking van de kerkdienst zijn?

Het Loofhuttenfeest

In vs.14 lezen we van een soort bijbelstudiekring. Zij verdiepen zich verder in de betekenis van de wet. En dan leren ze wat er geschreven staat over het Loofhuttenfeest. Iedereen wordt opgeroepen om dit feest te gaan vieren. Vanaf de vijftiende dag wordt het zeven dagen lang gevierd.

Het Loofhuttenfeest heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant markeert het het einde van de oogst en is dus een dankfeest. Aan de andere kant is het de herinnering aan de woestijnreis vanuit Egypte naar het Beloofde Land. De loofhutten symboliseren dan de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van de mensen. De maaltijden worden in de hutten gegeten. Het dak van de hut moet de mogelijkheid bieden om de sterrenhemel te zien. Er moet als het ware zicht zijn op God. Er worden elke dag offers gebracht en er zijn lezingen uit de wet.



Hedendaagse viering van het Loofhuttenfeest

Het is vooral een vreugdevol feest, waarbij het ook nu weer gaat om vreugde vanwege Gods grote daden. Dit was de eerste keer sinds de tijd van Jozua dat het Loofhuttenfeest weer in zijn volle omvang gevierd werd.

Loofhuttenfeest in de Bijbel

- In Johannes 7 lezen we over Jezus op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. In die tijd was het gewoonte om water te halen uit de bron Siloam en dat te gieten op het altaar in de tempel. Misschien een teken van het water uit de rots tijdens de woestijnreis. Jezus past het op zichzelf toe: *Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken (Joh.7:37).*
- In Zacharia 14:16 staat de profetie dat mensen uit alle volken elk jaar naar Jeruzalem zullen komen om te buigen voor de HEERE en om het Loofhuttenfeest te vieren. Hier kunnen we denken aan het Nieuwe Jeruzalem en het Loofhuttenfeest als symbool van de eeuwige vreugde die er dan zal zijn. Openbaring 21:3 – *Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen...*

- Wij vieren onze christelijke feestdagen door als gezin/familie bij elkaar te komen, samen uitgebreid te eten, soms door ons huis gezellig te maken met versieringen. Hoe kunnen we naast gezelligheid de betekenis van het feest vorm geven?

Liederen: Psalm 119:53, Weerklank 479, Weerklank 469, Op Toonhoogte 383