

Over geloven en zo...

22 juni 2021



Welkom

Drie praatjes over geloof en geloven, over God en over de Bijbel

- Leuk, spannend en boeiend

Plan maken

- Aandacht
- Alsof je niet...
- Iedereen
- Misschien wel meer!



Tienerleeftijd

- Opgegroeid met
- In contact met



Christian Verwoerd, Klaar met geloven



Niels de Jong



In de krant ...



Eerlijk over twijfel en geloof



Andere vragen en twijfels

- Verstand
- Wil
- Gevoel



Tomáš Halík, Niet zonder hoop

...maar ik geloof niet omdat het ergens toe dient, maar eenvoudigweg omdat ik ervan overtuigd ben dat dit waarin ik geloof, waar is...



Na afloop...

- Waarin herken je je als je terugdenkt aan je tienerleeftijd: opgegroeid met of in contact gekomen met? Hoe was je weg als (zoekende) tiener?
- Drie vormen van twijfel (die elkaar ook kunnen raken). In welke zie je iets van jezelf? Waar zit 'm dat in?

In het praatje werd het artikel van Niels de Jong genoemd. Een ander verhaal is dat van Arie van Houwelingen met de titel 'Ik moest het raadsel aan Hem geven'. Beide staan op de website, evenals de PowerPoint (en dit artikel 😊)

Reacties zijn welkom! En als je door wilt praten, laat het gerust weten.

Wim van der Vegte
Tel. 0342-470755/06-25038511
Email wvdvegte@hervormdvoorthuizen.nl