

Over geloven en zo...



Welkom

Over geloven en zo...

- Aanleiding
- Cursus
- En toen...?

GELOOF - geloven

5.1 Geloof in God, 2019



Een gesprek...

- Niet vanzelfsprekend
- Eigen weg
- Op zoek naar betekenis

Marco Borsato, De Bestemming

- dat alles niet voor niets is geweest
- zoekend naar een antwoord op een vraag die niemand kent
- als ik niet weet wat het doel is
- waarom ik dit leven leef



- Oriëntatie
- Betekenis verlies
- Verlangen

Corona

- Lockdown
- En God?
- Oog voor ander
- Schepping



MH 17

- Herdenking
- Kruis
- 'Ga met God'



Interview Arjan Markus

Moeder met tiener op de achterbank

GELOVEN

- Geloven
- Mooie dingen zeggen
- Proces
- Vragen en twijfels
- Niet dwingen
- Actief

Na afloop...

- Op welke manier ben jij bezig met geloof? (of moet ik de vraag omkeren?)
- Hoe zou je je geloof omschrijven?

Als je eens een boek wilt lezen, zou je kunnen denken aan de volgende twee.

- Zo zou je kunnen geloven, Maarten Wisse
 - Op zoek naar een creatieve verwoording van christelijk geloven in deze tijd
- Brieven van een scepticus, Gregory en Edward Boyd
 - Briefwisseling tussen een ongelovige vader en een gelovige zoon

Het interview met Arjan Markus is te vinden op de website.

Reacties zijn welkom! En als je door wilt praten, persoonlijk, via Teams of live, laat het gerust weten.

Wim van der Vegte
Tel. 0342-470755/06-25038511
Email wvdvegte@hervormdvoorthuizen.nl